

Quantums verksamhetsberättelse 2002

Våren

Den 12 februari var det fastlagstisdag och därmed spelades det bowling. Quantum deltog i bowlingen med tre lag. Ett av lagen kom på en hedervärd sjätte plats i den totala turneringen. I pulkåkingen hade Quantum tyvärr inget lag i år heller men ett stort antal quantumiter sågs ändå vid pulkbacken. Därefter var det samkväm hemma hos en av medlemmarna.

Den 21 februari var det styrelsebyarkryssning. Ombord på båten bjöd Quantum styrelsen på middag.

En filmkväll ordnades den 28 februari enkom för att tillfredsställa fysikernas sukt i denna konstform.

I och med den akademiska bordtennisturneringen, under februari och mars, upplevdes födelsen av en sammanslutning främjandes idrottsintresserade i föreningen. Denna fick namnet "Children Of Habackuk" (COH). Med glimten i ögat deltog fyra quantumiter i bataljen. Fastän laget förlorade så gott som alla sets var humöret på topp och mottot att "gentlemän övar aldrig inför ett utövande" levde upp till sin betydelse.

Den 11 april var det dags för årets första Quantum-sitz. Ett antal föreningar var inbjudna. God mat och dryck avnjöts. Uppslutningen från Quantums sida var stor.

6 april deltog Quantum med ett lag i Björnjakten.

Tre veckor senare den 28 februari var ca 10 quantumiter och såg på Don Rosa utställningen på Wäinö Aaltonen museet.

Under våren sysselsatte sig Quantumiterna med en hel del volleybollspelande för att friska upp kropp och själ.

Därefter var det wappen som i normal ordning stod i tur. Precis som förr inleddes wappfirandet med picknick bakom Sibeliusmuséet varefter vi begav oss mot åstranden för att se på rodden.

Utöver detta kan nämnas att flera quantumiter deltog i kårens Trivial Pursuit-turnering, varav främst ett Quantum-lag kom på andra plats!

Sommaren

Under sommaren hade vi diverse mindre träffar så kallade sommarträffar som vi spelade kubb och grillade korv och annat smått och gott.

Hösten

Utomhusaktiviteter (bl.a. kubbspel och boule) med våra nya Quantumiter gick av stapeln den sista veckan i augusti samt första veckorna i september.

Gulisakademin var den 5 september, där Quantum som sig bör var med och sålde tygmärken samt diverse annat smått och gott. Innan detta var gamlquantumiterna och gulisarna till Rax och bekantade sig. Pizzan sponsrades delvis.

Den 12 september var det gulnäbbsintagning tillsammans med Sigma. Alla Quantums gulnäbbar deltog med stor iver i programmet som bestod av bl.a. telefon-ägg-kastning och ölakrobatik.

På grund av att Quantums medlemsantal har växt de senaste åren kunde föreningen ställa upp ett lag (COH) i akademins innebandyturnering.

Den 31 oktober var det dags för sitz igen dit flera andra föreningar var inbjudna. Sitzen var mycket lyckad med god mat. Temat för sitzen var 80-talet.

Sedan var det julfesten som stod i tur. Den anordnades 16 december och föregicks av ett medlemsmöte där bl.a. en ny styrelse för år 2003 valdes. När alla quantumiter varit snälla fick envar en julklapp.

Under det gångna året ordnades dessutom ett antal videokvällar och sällskapsspelkvällar.